



*De wereld van Gisleen en Maria.* Het is het verhaal over Gisleen Heirbaut: schilder, tekenaar, beeldhouwer. Zijn handen waren nooit werkloos, zijn geest drong door tot in de kern van de harde materie, die hij tot oogstrelende vormen schiep. De jonge man ontmoet op zijn weg Sies Pals, de boerfilosoof, natuurmens met een sterk gevoel voor eenvoudige schoonheid. De boer is nooit bang uit zijn eigen wereldje te treden, om andere schoonheden te ontdekken. Gisleen was in het begin van de grauwe oorlog vluchteling, later een opgeëiste. Dit alles kon niet beletten dat onze creatieveling smoorverliefd werd op de dochter van Sies Pals, de verliefdheid werd liefde, het groeide uit tot trouw en eeuwige verbondenheid ... Het werd een leven van hard werken, voor een gezin van zeven kinderen.

Karel HEIRBAUT, *De wereld van Gisleen en Maria*, Sint-Niklaas: Barst, 1988, 104 p.